

Metro

donderdag 14 mei 2009

Leven met een angststoornis

Titel: **Angst**

Makers: **Michiel van Erp en René van 't Erve**

Genre: **documentaire**

Aantal zalen: **3**

Beoordeling: **11111**

De zes mensen die documentairemaker Michiel van Erp (Lang Leve .., Vergeet Mij Niet, Pretpark Nederland) volgt in Angst lijden stuk voor stuk aan angststoornissen. Dieuwke (23) staat elke dag uren onder de douche omdat ze bang is dat ze anders niet schoon is en andere mensen haar kunnen ruiken. John (56) durft niet in de metro en heeft de nauwelijks te bedwingen neiging van bruggen en balkons te springen. Soms zijn de dwanggedachten zo sterk, dat hij dagenlang niet buiten komt. Gerard (50) werd in elkaar geslagen door Marokkanen, waarschijnlijk omdat hij homo is, en is panisch voor alles wat er Noord-Afrikaans uitziet en/of een hoofddoekje draagt. De nieuwe Van Erp is een indringende documentaire en een must voor iedereen die het dagelijkse leven, en alle daarbij horende simpel lijkende handelingen, als vanzelfsprekend beschouwt.

MARIO WISSE